

Hallå där...

S
t
e
f
a
n
G
ö
r
s
o
n
&
B
e
n
F
u
r
m
a
n



...**Stefan Görson**, arrangör av den åttonde Ben Furman-utbildningen förlagd i varm miljö. Under två veckor i januari har utbildningsgruppen tagit del av både Ben Furmans lösningsfokuserade utbildning och rekreation i Thailändsk miljö.

Har det varit en lyckad utbildningsresa?

Ja, både jag och Ben tyckte det. Dessutom visar utvärderingarna att deltagarna är jättenöjda.

Nämn tre upplevelser som du tagit med dig hem till Sverige?

Först och främst Bens ständiga kreativitet. Man upphör aldrig att förvånas över hans förmåga att hela tiden skapa nytt inom det lösningsfokuserade arbetsfältet. Sedan också deltagarnas intresse och engagemang att jobba praktiskt

med alla övningarna och arbetsuppgifter. Slutligen atmosfären på Kho Lanta. Lugnet, frånvaron av stress och de vänliga och hjälpsamma människorna.

När började du arrangera dessa utlandsförlagda Ben Furman-utbildningar och var har ni varit under åren?

Vi började 1990 i Spanien och var där vid 3 tillfällen. Därefter blev det Barbados några gånger och de senaste två tillfällena har vi varit i Thailand, fast på två olika platser.

Vad är själva idén med att åka utomlands?

Kombinationen av den varma och trevliga miljön ökar kurskvaliteten. Deltagarna är alltid mycket intresserade och motiverade och det är som att miljön och klimatet förstärker detta. Man verkar fokusera mer på kursen och utbytet av andra kursdeltagare när man är långt hemifrån.

Med ett drygt 15-årigt perspektiv, hur har den här utbildningsformen utvecklats?

Kurserna har på ett vis följt Bens egen utveckling. När han förnyar sig i sina idéer och metoder så återspeglas det i respektive kurs. Kanske också att det i början var mer terapiinriktat och att det de senare tillfällena varit en större bredd

i tillämpningsområden för det lösningsfokuserade arbetssättet. Nu spänner det mellan arbete med små barn och stora organisationer.

Blir det inte tjugigt att använda Ben Furman som utbildare varje gång? Har du aldrig tänkt på någon annan inriktning?

Nej, jag tycker nog inte det. Mycket kan man säga om Ben, men inte att han är tjugigt. Jag tror det handlar om det jag tidigare sa, hans kreativitet och förmåga att förnya sig.

Vart bär det av nästa gång?

Det blir troligtvis Thailand igen. Det landet är helt fantastiskt och deltagarna verkar uppskatta atmosfären och miljön som inte är så exploaterad som på många andra platser.

Intervjuare: Stefan Heimer



Stefan Heimer

Hallå, du som var med på kursen, vad tycker du då? Nämn tre saker du tog med dig hem.

Här kommer svar från några av deltagarna i årets Thailandkurs.

Människorna — Massagen — Maten — Temperaturen

Det var bra struktur på utbildningen och den var upplagd på ett mycket bra sätt. Göra först och sedan reflektera över det vi gjort tillsammans med kollegor. Jag fick med mig så mycket bra användbara övningar som jag nu kan använda i mitt dagliga arbete. Det fanns också mycket tid för egna tankar och reflektioner och sist men inte minst mycket bra kringarrangemang.

Karin Olofgörs, Konsult i handlednings- och utbildningsbranschen

Att träffa Ben Furman och få ta del av hans tankar och idéer har alltid varit

inspirerande och öppnande också för den egna tanken. Att sedan ha fått förmånen att inspireras i Thailand gör inte saken sämre. Det komplement som utlandsvistelsen representerade för mig var tiden för egen reflexion och eftertanke. Jag tror att fler än jag upplevde att helhetsupplevelsen av kursen och dess inramning ledde till en stark känsla av återhämtning och påfyllning av energi och kreativitet. Den "slitenhet" som inledningsvis kunde anas hos flera av deltagarna var som bortblåst då hemresan inleddes. Kan ett nytt arbetsår inledas på ett bättre sätt?

De tre saker jag väljer att ta fram från tiden på Koh Lanta får bli den ständigt återigen upptäckta insikten av vad som tydligen är en seger som måste vinnas om och om igen, nämligen vikten av:

1. Sammanhang där nyfikenheten lever.
2. Tid för egen eftertanke
3. Erfarenhetsutbyte utifrån vars och ens lärande i vardagen

Jag hörde en rolig vändning av ett av våra svenska talesätt. Vi säger "Sitt inte bara där, gör någonting", vändningen var, "Gör ingenting, bara sitt där". Jag ska unna mig mer av det sistnämnda i min fortsatta kompetensutveckling, gärna tillsammans med andra nyfikna. Ben brukar säga att han är konsult i arbetsglädje. Kursen i Thailand bidrog till en ordentlig påfyllning av den varan. Tack Ben för inspiration och tack alla ni andra för de goda



Hans Fröman